

Oosterbeek – zaterdag 21 oktober 2023

Parkoersbouwers: Martien van Diek

Start: Lebret Zalencentrum, Lebretweg 51, 6861 ZZ Oosterbeek.

Parkeren: Kan vanaf het station langs de Parallelweg tot aan de Lebretweg. Advies: kom met het Openbaar Vervoer i.v.m. de beperkte parkeermogelijkheden.

Openbaar Vervoer: Station Oosterbeek is gelegen aan de spoorlijn Utrecht – Arnhem. De route naar de start is gepijld en het is 700 meter lopen.



Wandeltocht vanuit Oosterbeek

Vanuit Lebret gaat de tocht naar landgoed Mariëndaal tussen Oosterbeek en Arnhem. Mariëndaal is een prachtig landgoed van het Geldersch landschap en kastelen, met steile hellingen, glooiende weilanden en de groene bedstede. Je wandelt 400 meter binnenin een beuken- en lindehaag!

Vanaf Mariëndaal gaat de route over de stuwwal heen de Rosandepolder in. Op dit stuk van de route lopen we over een oude weg richting de Neder-Rijn, na de spoorbrug lopen we een langs de oevers van dit stukje "De Rien". Als we vanaf de rivier weer naar de bewoonde wereld wandelen zien we woningen aan de rand van Oosterbeek wat op zich al een plaatje is, grootste blikvanger daarin is de Oude Kerk van Oosterbeek. *In september 1944 begon Operatie Market Garden. Oosterbeek lag in het hart van het slagveld. De geallieerden leden grote verliezen en konden geen stand houden.*

De soeppost zit net na het vlonderpad. Vanuit de soeppost gaan de 30 km en 40 km het gebied De Hemelse Berg in, *dit is een landgoed met bronnen, beken, krekens en loofbossen. Het landhuis werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest.* Via een klimmetje komen we bij een gedenkzuil opgericht door de burgerij van Oosterbeek op het landgoed. *Deze zuil bevindt zich op het hoogste punt van het landgoed, in de as van de Berg op Zoomse Allee en de Beukenlaan naar het eerder vernoemde verwoeste landhuis.*

De route voor de 30 km en 40 km gaat nu richting natuurgebied de Wolfhezerheide. Hier ten zuiden van het dorp Wolfheze komen we langs de Wodanseiken, *deze behoren tot de bekendste bomen van Nederland. De eiken zijn niet bijzonder groot, maar wel oud; schattingen variëren van 400 tot 600 jaar.*

Daarna gaan de 30 km wandelaars op een fietspad naar links en de 40 km wandelaars naar rechts. Na de passage van de A50 snelweg gaat de 40 km route verder richting de spoorlijn Ede-Wageningen – Arnhem. Passage van de spoorlijn gaat door een zeer tot de verbeelding sprekend bouwsel, de jeeptunnel. *Na de luchtlandingen van de Engelsen bij Wolfheze moesten ze de lange en zwaar bevochten weg naar Oosterbeek en Arnhem inzetten. Voor ons wandelaars betekent dit ruim 50 meter voorzichtig gebukt door de tunnel lopen zodat je je hoofd niet stoot.*

Daarna lopen we verder over de gronden van de Johanna hoeve langs een mooi stuk heideveld. Na de hei lopen we al snel tussen weilanden en landbouwakkers door richting de horecarust bij de gastvrije s.v. Wodanseck, Duitsekampweg 45 in Wolfheze.

Iets voorbij het ecoduct komen de 30 km en 40 km weer samen op een fietspad en gaan over de hei richting het dorp Doorwerth. Via de Cardanusbossen en de Boersberg gaat de route door naar Heveadorp. *De meeste huizen hebben een rieten dak, ze zijn gebouwd in een mengvorm van cottagestijl en Amsterdamse School. Deze woningen vormden het oorspronkelijke Heveadorp.*

Via de Valkeniersbossen gaan we verder naar landgoed de Westerbouwing bovenop de rand van de stuwwal met machtige vergezichten over de Nederrijn. Op de Westerbouwing is een horecagelegenheid voor de 30 km wandelaars.

Na een verrassende afdaling van de stuwwal zoeken we weer het perimeterpad op aan de rand van de uiterwaarde richting de koffiepost. Vanaf de koffiepost gaat de route weer landgoed de Hemelse berg op en vandaaruit naar de Pietersberg. Van hieruit komen uit op Hartenstein *waar generaal Roy Urquhart gedwongen was zijn hoofdkwartier te vestigen in september '44.*

Op en rond dit gebied werden zware gevechten uitgevochten waarbij aan beide kanten veel doden en gewonden vielen. Op donderdag 21 september moesten de troepen bij de verkeersbrug opgeven. Pas op 26 september, toen de overgebleven geallieerde troepen zich terugtrokken over de Nederrijn, werd hotel Hartenstein verlaten. De geallieerde troepen hadden de Slag om Arnhem verloren en het gebouw bleef zwaar beschadigd achter. Het museum "Hartestein", gevestigd in het voormalige hoofdkwartier van de Britse troepen tijdens de slag, heeft een uitgebreide collectie wapens, kleding, uitrustingsstukken, interviews, foto's en video's. We steken vervolgens door naar de Johannahoeve ten noorden van de

spoorlijn. Na een wandeling door het bos komen we uit bij het Airborne War Cemetery, de militaire begraafplaats in Oosterbeek.

Op dit ereveld liggen 1754 militairen van de landmacht, luchtmacht en zeemacht begraven die in de periode september 1944 tot april 1945 sneuvelden (plus enkele burgers van de CWGC). De meeste van deze mensen zijn omgekomen in de omgeving van Arnhem, tijdens de Slag om Arnhem, een onderdeel van Operatie Market Garden in september 1944. Van de graven zijn er 1648 van Britse, 3 van Nederlandse en 79 van Poolse militairen. Drie graven zijn van medewerkers van de Commonwealth War Graves Commission. Vier militairen die hier liggen dragen de hoogste Britse militaire onderscheiding, het Victoria Cross.

Na passage van de militaire begraafplaats kun je op de laatste kilometers alle indrukken van de wandeldag op je laten inwerken: mooie afwisselende landschappen maar ook de trieste realiteit van de gevolgen van een oorlog waarin jonge mannen, soms nog jongens van achttien jaar oud, hun leven lieten in de strijd van toen. Triest dat dit nu anno 2023 nog steeds gebeurt in onze wereld. Maar we hopen vooral dat wij jullie een mooie wandeldag hebben gegeven!

Knorretje bracht in Breda 15,70 Euro op.



Cijfers: In Breda waren er 269 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site onder informatie

Vorige wandeltocht

Vanuit Breda was het een mooie wandeltocht door de omgeving, we hebben bossen, boerenland en heidevelden gezien. We hadden prachtig weer en hadden eerlijk gezegd gehoopt op meer wandelaars.

Volgende wandeltocht

Wekeromse klompentocht – 11 november 2023, Partycentrum Floor, Dorpsstraat 36, 6741 AL Lunteren.

We lopen door het Lunterse Buurtbosch en enkele andere kleine aansluitende natuurgebieden naar de zware klim van de tocht, de Wekeromse Bult. Bovenop staat een uitkijktoren met een prachtig uitzicht over de omgeving. We dalen daarna af en komen bij de soeppost en lopen daarna door natuurgebied De Roekel. We komen aan op 's Heeren Loo, waar de grote rust zit. We lopen daarna door en komen aan op Landgoed De Valouwe, dat bestaat uit bossen, heidevelden en zandverstuivingen.

Na Valouwe komen we aan bij de koffiepost en de routes gaan allemaal door Wekerom. Na Wekerom gaan we over het Wekeromse Zand en lopen naar het middelpunt van Nederland, boven op de Lindeboomsweg, aangegeven met drie keien. We lopen over vakantiepark De Goudsberg en gaan daarna door het Lunterense Buurtbosch naar de finish

Parkeren

Kan beperkt in het centrum van Lunteren, beperkt bij het station. Parkeren bij Station Barneveld-Centrum, Barneveld-Zuid of Ede-Wageningen kan ook. Kom dan met het Openbaar Vervoer vanaf deze stations.

OV

Op station Lunteren stopt in beide richtingen elk half uur een trein. Het station ligt aan de Valleilijn.

Vacatures

We hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig voor onderstaande vacatures:

- [Chefkok](#)
- [Reserverijder aanhangwagen](#)
- [Parcoursbegeleider op de fiets](#)

Voor meer informatie spreek één van de bestuursleden aan in Oosterbeek, of een mailtje naar WS78.info@gmail.com onder vermelding van 'vacature'! Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Website

We stellen het op prijs wanneer (foto-)verslagen van de tochten worden gedeeld met de leden. Wanneer ze naar de webmaster worden gemaïld plaatst hij ze op onze site. Voor een kijkje zie de tab 'vorige tochten' op de website.