

Vught – zaterdag 25 november 2023

Parkoersbouwers: Johan Hertgers

Start: Theateer de Speeldoos, Vliertstraat 6, 5261 EL Vught



Parkeren: Kan bij station Vught (520 m). Vanaf het station staan er pijlen naar de start.

Openbaar Vervoer: Station Vught ligt aan de spoorlijn Utrecht – Boxtel (520 m). Volg daarna de pijlen naar de start.

Wandeltocht vanuit Vught – Vught net ff anders

Vanuit de start lopen we na ca 2 km al in de bossen bij **Nationaal Monument Kamp Vught** en gaan we langs het voormalige kamp met zijn wachttorens. Kamp Vught was het enige SS concentratiekamp buiten nazi Duitsland en het door Nazi Duitsland geannexeerde gebied. Het kamp is in de zomer van 1942 opgebouwd en in januari 1943 komen de eerste gevangenen aan in een nog niet afgebouwd kamp.

In juni 1943 vindt het eerste transport plaats: 1300 kinderen van Joodse afkomst tussen 0 en 16 jaar oud worden getransporteerd naar Sobibor en daar vermoord.

Iets verderop lopen we langs de huidige **zwaarbewaakte EBI gevangenis** van Vught, waar o.a. Ridouan Taghi vastgehouden wordt. Genoeg geweld, we gaan de vredige natuur in. We lopen via het enorme grote golfterrein van Cromvoirt en langs de Zandleij naar de soeppost. Na de soep gaat de tocht voor de 30 en 40 km verder naar **Zwijnsbergen**, een particulier terrein. We lopen door een prachtig gebied met mooie padjes en bossen dat onze route verbindt met de bossen rond hotel Guldenberg. Dit is de horecarust voor de 30 km; de 40 km gaat hierna de **Loonse en Drunense Duinen** in. We lopen eerst nog over graspaden en door prachtige weilanden waar runderen grazen en daarna bereiken we het echte zand.

De Loonse en Drunense Duinen zijn ontstaan in de laatste IJstijd toen de poolwinden zand vanuit het noorden naar Brabant bliezen. Vroeger was dit een oerbos, maar de mens kapte de bomen om ze te gebruiken als brandstof, waarna de kale vlakte zich vulde met heide. Daar lieten de boeren hun vee op grazen en ook met plaggen putten de boeren de bodem uit. Hierdoor kreeg het zand vrij spel en zo ontstond één van de grootste stuifzandgebieden van West Europa. Natuurmonumenten heeft deze '**Brabantse Sahara**' al meer dan 100 jaar in bezit. In het 270 ha stuifzandgebied verandert het landschap continu en het verschil in dag- en nachttemperatuur kan oplopen tot wel 50 °C. En dat zorgt op haar beurt weer voor een unieke flora en fauna, want sommige dieren en planten hebben zich volledig aangepast aan deze wisselende temperaturen.

Na voorzichtig kennis te hebben gemaakt met het zand, kunnen we bijtanken bij horecarust De Rustende Jager. En dat is wel nodig ook, want er staat nog veel meer zand op het programma, waarvan een strook van ruim 600 meter het zwaarst is: ploegen door mul zand en ook nog omhoog. Maar éénmaal boven hebben we een prachtig uitzicht over de vlakte als we ons omdraaien.

Daarna lopen we door het gehucht **Giersbergen**. Dit gehucht stamt uit 1244 en is ontstaan toen 150 ha grond in opdracht van Hendrik II is overgedragen aan de abdij Ter Kameren. Giersbergen is bekend van restaurant de Drie Linden, maar daar lopen we deze keer langs.

Na Giersbergen zijn het vrij rechte zandpaden en wegen die ons weer terug leiden naar de koffiepost in Helvoirt. Na de koffie lopen we langs de boorden van de **IJzeren Man**. Rond 1890 werd hier zand gewonnen voor de wijk Het Zand in Den Bosch, maar daarvoor in 1868 voor de Culemborgse spoorbrug. In eerste instantie was het afgraven handwerk en als u ziet hoe groot de plas is, dan is dat monnikenwerk geweest. Gelukkig stond de tijd toen niet stil en werd een stoombaggermolen uitgevonden: De IJzeren Man. De arbeiders gingen in staking omdat ze dachten dat hun werk er op zat, maar niets was minder waar.

Het laatste deel van de wandeling loopt langs de al aangekondigde **Fusilladeplaats**. Loop deze eens op om zo onder de indruk te raken van wat zich hier heeft afgespeeld. Na deze plaats komen we in de buitenwijken van Vught en lopen naar de finish bij Theater De Speeldoos.

Gedecoreerden: *Marti Krielaart voor 8.000 km en Bertus Meurs voor 5.000 km; Knorretje bracht in Lunteren 28,65 Euro op*



Cijfers: *In Lunteren waren er 370 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site onder informatie*



Jarig
Vandaag zijn Aart van Dijk en Johan Bos jarig

Vorige wandeltocht

De route vanuit Lunteren was een pittige omdat er van te voren erg veel regen is gevallen. Op de wandeldag zelf viel dat wel mee, we hebben zelfs een zonnetje gezien. Het was mooi wandelen vanuit Lunteren, we hebben veel bossen gezien, maar ook andere soorten landschap. In deze periode waren de herfstkleuren prachtig en het pad door het weiland was zo nat dat je daar bijna niet doorheen kon zonder natte voeten te krijgen, een WS78 glibberpartij hoorde er dan ook bij.

Volgende wandeltocht

Grenspadtocht – 9 december 2023, Dorpshuis, Dennenlaan 57, 3739 KM Hollandsche Rading. Bij deze wandeltocht kun je kiezen uit de afstanden: 15, 20, 30, 35 en 42 km. De route gaat over historisch grondgebied. We starten voor het eerst vanuit de Hollandsche Rading. Als eerste passeren we het treinstation uit 1874. Let op de bijzondere gotische bogen voor de bovenleiding. Deze zijn uniek. We lopen door de zandafgraving naar de Zwaluweberg. Eenmaal op de Hoorneboegse Heide lopen we langs de meer dan 3000 jaar oude grafheuvels. Verderop komen we over Landgoed Zonnestraal, een bos en heidegebied.

Iets verderop lopen we over een wijngaard, langs een landgoedwinkel met een idyllische zelfpluktuin. Bij de Brasserie zijn de 20 km lopers meer dan welkom. We lopen daarna langs Vliegveld Hilversum en gaan door de Egelshoek en passeren net voor het bereiken van de soeppost de eerste Grenspaal.

Na de soep maken de 40 km-lopers een lus richting Westbroek. We gaan door polder 'Het Zek' en krijgen uitzicht op de mooie molen De Kraai, die hier sinds 1880 staat. Ook zien we de prachtige N.H. kerk die in de jaren 1467/1481 werd gebouwd. We slaan af en lopen naar het plaatselijke Dorpshuis voor de horecarust.

Dan lopen we een stukje door de nieuwbouw (van 40 jaren geleden). We gaan door een weiland naar de Maarsseveense Plassen. Het weiland waar we doorheen lopen is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na het bereiken van het verste punt, lopen we terug naar Westbroek, langs oude Veen winningsgaten (zg Petgaten). We gaan via het Bert Bospad en steken het Noorderpark door en komen zo bij de koffie/theepost. Let op: We lopen hierbij vanuit een veengebied naar het hoge zandgebied van het Gooi. Na de rustpost komen we via Landgoed 'Einde Gooi' in bosgebied 'De Zuid'. We lopen langs de Hollandse Sloot (dit is de scheiding tussen Holland en Utrecht).

Daarna krijgen we de fruitpost en gaan daarna opnieuw door het bosgebied, waar we op de hoek Hollands Sloot met de Vuurse Dreef nog een oude grenspaal passeren. Vanaf hier lopen we via een oude zandwinningsput naar de finish in het Dorpshuis.

Parkeren

Kan bij het station net over de spoorovergang ligt links een klein parkeerterrein in het bos. Kunt u daar niet parkeren? Kijk dan of u een parkeerplaats kunt vinden in de wijk.

OV

Bent u met het Openbaar Vervoer? Station Hollandsche Rading is gelegen aan het traject Utrecht – Hilversum (de stoptrein stopt 2x per uur) (700 m). Vanaf het station staan er pijlen naar de start.

Vacatures

We hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig voor onderstaande vacatures:

Medewerker voor de soep/koffiepost

Parcoursbegeleider op de fiets

Bestuurslid (aspirant)

Op dit moment is het bestuur compleet, maar mochten er in de toekomst weer wisselingen zijn dan is het fijn om iemand te hebben die al even heeft meegekeken.

Voor informatie over de andere vacatures kunt u één van de bestuursleden in Vught aanspreken, of een mailtje naar WS78.info@gmail.com onder vermelding van 'vacature'!